

## Tekenen - schilderen - rondreis - meditatie in Zuid Oost China

Datum: 21 juni – 12 juli 2017  
Reisduur: 22 dagen en 21 nachten  
Organisatie: Jing Wu Kung Fu Nederland  
Reisroute: Gulanyu – Xiamen – Wuyishan – Putian – Meizhou – Guangzhou – Hongkong  
Reissom: € 3000,- p.p. bij 2 personen. Incl. volpension, vluchten en binnenlands vervoer

Deze unieke drie weken durende schilderreis staat in het teken van Zen, kunst en cultuur. Een ontmoeting met verschillende Chinese volkeren en het leven op het platteland in Zuidoost-China. Tijdens deze leerzame reis gaan we tekenen en schilderen in prachtige berglandschappen, en bezoeken we Zen-kloosters zoals de bekende Shaolin tempel, de Nanshan-Guanghuasi enz.

Tijdens de reis wordt u begeleid door twee Chinees- en Nederlands sprekende leiders. De teken- schilderdocente Ruomei Tan en Kungfu meester Qirong Zhao. We logeren in een prima accommodatie van een 3 of 4 sterren hotel, maar we slapen ook 3 nachten in een eenvoudige Boeddhisten klooster om het Boeddhistische monniken leven te ervaren. Echter verwacht in het klooster geen luxe, maar laat u verrassen door de gastvrijheid van de monniken, nonnen en lokale bevolking. Ook de rust en de stilte.



### Kort Schema

21– 22/06: vertrek vanaf Schiphol en aankomst in Xiamen  
22– 25/06: 4 dagen en 3 nachten in het eiland Gulangyu van Xiamen  
25/06: treinreis Xiamen – Wuyishan  
25 – 28/06: 4 dagen en 3 nachten in Wuyishan  
28/06: treinreis Wuyishan – Putian  
28/06 – 01/07: 4 dagen en 3 nachten in Putian  
01/07: treinreis Putian – Meizhou  
01 – 06/07: 6 dagen en 5 nachten in Meizhou  
06/07: treinreis Meizhou – Guangzhou  
06 – 12/07: 7 dagen en 5 nachten in Guangzhou  
12/07: vertrek vanaf Guangzhou Beiyun internationaal vliegveld en aankomst in Schiphol



**Ruomei Tan:** geboren in China. Ze heeft in China kunstkeramiek college afgestudeerd. In Nederland heeft ze de Rietveldacademie afgestudeerd en 30 jaar in Nederland als docente voor Westers tekenen, Chinees, Japans schilderen en kalligrafieren



**Kongfu meester Qiu Rong Zhao** geboren, opgegroeid en opgeleid in China. Woont en werkt in Nederland en China. Hij heeft meer dan 40 jaar krijgskunsten beoefend en 25 jaar les gegeven in Nederland.

Docente Ruomei Tan. Tel. 0615500278 [www.china-art.nl](http://www.china-art.nl). [info@china-at.nl](mailto:info@china-at.nl)

Kungfu meester Qirong Zhao. Tel. 0655161760. [www.jingwuculture.nl](http://www.jingwuculture.nl) [amanzhao56@gmail.com](mailto:amanzhao56@gmail.com)

## Voorlopige reisprogramma's

**Woensdag 21 juni.** Uw reis begint vanaf Schiphol met KLM. Vertrektijd is 16.00 uur, maar u moet tenminste 2½ uren van tevoren inchecken. Om 13.30u. zal de Kungfu meester Zhao bij incheckbalie zijn om u te helpen en goede reis te wensen.



**Donderdag 22 juni.** De reis duurt ca. 13 uren. Rond 12.00u. China-tijd komt u aan op het vliegveld van Xiamen. In de aankomsthal wordt u verwelkomd door de docente Ruomei Tan en de lokale agent. Daarna wordt u naar een hotel op het mooie eiland Gulangyu gebracht. Hier zullen we 3 nachten blijven.



Klimaat juni hier is 20 - 27 °C. Zee water: 26 °C. Neerslag: 16%  
Hotel: Gulangyu Nanguashi Inn/ Pompoen Inn  
Locatie: stadscentrum

Pompoen Inn is gevestigd in een ruim 100 jaar oude Europese Villa. U bent de hele middag vrij om bij te komen van de vlucht en om de omgeving van het hotel te verkennen. Wandelen door de smalle authentieke straatjes, galeries, een kop thee drinken in een typisch Chinees theehuis en proosten op het begin van uw reis door China. Het zeer beroemde eiland van Xiamen staat bekend als het "*piano-eiland*". Op dit kleine eiland zijn meer dan 2000 piano's. Een historische plek met 18e eeuwse gebouwen, kronkelende straatjes en mooie stranden.

In 1926 bezocht de Nederlandse scheepsarts en schrijver J. Slauerhoff het eiland. Hij beschreef het eiland in zijn verslagreeks "Langs Chinese kusten" in het tijdschrift Het Indische Leven en schreef een gedicht over dit "lente-eiland".



**Vrijdag 23 juni.** Dagje tekenen en schilderen aan de kust.

Gulangyu is ook een schilderachtige plaats. Prachtige stranden met rotsformaties en autovrij. Hier kunnen we tekenen, schilderen, uitrusten op het strand, genieten met mooi uitzicht op- of afkoelen in de Zuid Chinese zee.



**Zaterdag 24 juni.** Dagje rond kijken in oude wijk in Xiamen  
Xiamen is een sfeervolle havenstad aan de subtropische kust van Fujian, vroeger bekend als Amoy. Door de eeuwenoude handelscontacten met andere landen is het daarnaast bovenal een Chinese stad met een divers en internationaal cultureel verleden. Elke stad heeft straten, elke straat heeft een leven, generatie na generatie was zij getuige van het menselijk groei verhaal. Om de oude tijd te voelen, te ontspannen, maar ook om het sentiment te

verkrijgen, nemen we een kijkje in het leven van de oude wijk en de musea van Xiamen.



**Zondag 25 juni**

Trein: Xiamen - Wuyishan

Reistijd: 10.46 – 13.55

Reisduur: ca. 3 uren.

Hotel: Wuyishan old street mountain Lodge gevestigd aan de oever van Jiuqu stroom.

**Maandag en dinsdag 26 -27 juni.** Twee dagen tekenen en schilderen of wandelen in Wuyishan.

Wuyishan is een prachtig beschermd natuurgebied met een snelstromende rivier. Hier kunt u zuurstofrijke lucht inademen, de atmosfeer is vers en verfrissend. De Jiuqu Stream (de Negen Bend Stream) slingert door 36 bergen en heeft 99 kliffen langs de oever. Driften langs de rivier is genieten van het schilderachtige landschap. De aanblik op de rode zandstenen monolieten omringd door smaragdgroen water spreekt tot de verbeelding. Hier zullen we 3 nachten verblijven.



### Woensdag 28 juni

Trein: Wuyishan - Putian.

Reistijd: 10.43 – 12.47

Reisduur: ca. 2 uren

Logeren: Het boeddhistische nonnenklooster Guanghua



De Guanghua Temple is een boeddhistische tempel gelegen aan de voet van Phoenix berg. Ca 2 km. ten zuiden van stad Putian. Deze tempel is gebouwd in het voorlaatste jaar van de Zuid-Chendynastie (589 CE), en is een van de meest invloedrijke Chinese boeddhistische tempels in China en alsmede een van de mooiste toeristische attracties in de provincie Fujian.

**Donderdag 29 juni.** Tekenen, schilderen, Zen mediteren in de omgeving van het klooster. We kunnen dagelijks de Boeddhistische gebedsdienst bijwonen.



**Vrijdag 30 juni.** Bezoek aan het klooster Zuidelijk Shaolin De Zuidelijke Shaolin Tempel, ca 16km. ten noordwesten van Putian stad, werd gebouwd in het jaar 557 ten tijde van de zuidelijke dynastie, 60 jaar na de Songshan Shaolin tempel in Henan. Door de Song-dynastie, werd de Zuidelijke Shaolin Tempel een centrum voor de verspreiding van Chan (Zen) Boeddhistische filosofie en martial arts.



### Zaterdag 1 juli

Trein: Putian - via Longyan - Meizhou

Reistijd: 17.30 -19.31 & 19.58 - 22.51

Reis duur: ca. 6 uren

Hotel: Fengshun in de stadcentrum



**Meizhou** is een niet erg rijke stad, maar wel rijk aan cultuur. De naam van deze stad komt van de rivier Meijiang. De meeste bewoners zijn Hakka. De indrukwekkende Tulou dorpen van de Hakka bevolking staan op Unesco's lijst van Werelderfgoed. De Rond gevormde bouwwerken van Tulou waarin hele dorpsgemeenschappen gezamenlijk wonen. U krijgt het gevoel dat hier de tijd lijkt stil te staan.



We zullen hier 6 dagen verblijven. Vanaf 1 juli zal Kung fu meester Zhao zich bij ons voegen om ons te begeleiden Tijdens ons verblijf, bezoeken we Haka's dorpjes om daar te tekenen en te schilderen. Wij nemen deel aan de lokale maatschappelijke uitwisselingen, zoals kunst en cultuur, kung fu en volksdansen enz. Ook bezoeken we de lokale Boeddhistische tempels en zullen ook deelnemen aan de Boeddhistische lezingen.



## Donderdag 6 juli

Trein: Meizhou- Guangzhou.  
Reistijd: 15.25 – 21.03  
Reisduur: ca. 5.35 uren  
Hotel: Tianyi in de stadscentrum



**Guangzhou** (Kanton) is een miljoenenstad in het zuiden van China, Vanouds een van de belangrijkste Chinese havensteden. De Parelrivier (zhujiang) met zijn 2000 km is de derde rivier van China die door de stad stroomt en zij verbindt de stad met de Zuid-Chinese Zee. Hier heerst een bruisende, temperamentvolle sfeer, waartoe misschien ook het subtropisch klimaat bij draagt, zodat de kantonezen een geheel eigen levensstijl ontwikkelden.



Hier zullen we 7 dagen blijven en veel bezoeken brengen aan de kunstacademie, de galleries, het museum enz. Een dagexcursie naar Hongkong staat ook in ons programma.

**Vrijdag 7 juli.** Bezoek aan de Guangzhou kunstacademie. De beroemde kunstenaar en hoogleraar Kaiyu Zhen zal ons een lezing geven over de Chinese landschapschildering. Daarna bezoeken we het Museum of art.



**Zaterdag 8 juli.** De Xiqiao berg is een uitgedoofde vulkaan die meer dan vijfenveertig miljoen jaar oud is en licht ca. 68 km buiten de stad. Hier bevinden zich de tempels van 3 religies: het boeddhisme, het taoïsme en het Confucianisme. Het 61,9 meter hoge standbeeld van Guanyin maakt de berg heilig. We zullen hier tekenen en schilderen en bezoeken de tempels en een beroemde kunstenaar Yusen Liang

**Zondag 9 juli.** Dagexcursie of rond kijken in de oude centrumwijk en nemen wij een kijkje naar het leven in Guangzhou.



**Maandag 10 juli.** Dagexcursie naar Hongkong  
In deze bruisende metropool van Zuidoost-Azië kan men heel goed winkelen. Tijdens een overtocht met de veerboot tussen Kowloon en Hongkong Island krijgt u een fraai uitzicht op beide delen van Hongkong. Er zijn ook indrukwekkende musea die de moeite waard zijn, zoals het Museum of Art en het Hong Kong Science Museum.

**Dinsdag 11 juli.** In de ochtend bezoeken we de vegetarische hogeschool, die zich in een mooie buitenwijk van de stad bevindt. De hoogleraar zal ons een lezing geven over de vegetarische kantonnese keuken en gezonde voeding. In de middag tekenen en schilderen in de omgeving.



**Woensdag 12 juli.** Deze boeiende schilderreis is bijna aan het eind gekomen, na het ontbijt zullen we naar Guangzhou Baiyun de internationale luchthaven worden gebracht, deze bevindt zich op 28 kilometer ten noorden van Kanton. Tegen het eind van de middag zullen we bij Schiphol aankomen.

**Attentie:** dit voorlopige programma kan door een of andere omstandigheid veranderen.

## Inschrijfformulier

Datum: 21 juni - 12 juli 2017  
Reisduur: 22 dagen en 21 nachten  
Organisatie: Jing Wu Kung Fu Nederland  
\* Reissom: €3000,- p.p. bij 2 personen.  
Incl.: volpension, vluchten, binnenlands vervoer en parkentree  
Minimaal: 10



\*Deze Kosten zouden kunnen veranderen, door luchthaven belastingen en RMB wisselkoers veranderingen

### Exclusieve

Visum: € 140,-  
Toeslag: € 400,- voor 1-persoonskamer

### Aanmelden en betaling

Per aangemelde deelnemer dient voor **10 februari 2017** een aanbetaling van 25% van de reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk voor **31 maart 2017** te zijn voldaan.

**Banknummer:** NL40INGB0008965495. T.n.v. Q.R. Zhao.

### Annulering door de deelnemer

Een annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, is 25% van de reissom (de aanbetaling) verschuldigd. Vanaf **31 maart 2017** kan het niet meer geannuleerd worden.

**Ja**, ik geef mij op voor **Reis in Zuid Oost China 21 juni – 12 juli 2017**. De voorwaarden zijn mij bekend

Achternaam: .....

Voornaam: .....

Geboortedatum: .....

Adres: .....Postcode .....

woonplaats.....

Telefoon: ..... Mobiel: .....

IBAN-rekeningnummer.....

E-mail: .....

Ik neem een 2-persoonskamer

Ik wil een 1-persoonskamer met eigen sanitair en ik betaal een toeslag van € 400,- p.p.

Opmerking.....

Datum: .....

Handtekening: .....

Opsturen naar: De Heer. Q.R. Zhao. Adres: Azuietkade 48, 2332LB Leiden

Of mailen Naar: [amanzhao56@gmail.com](mailto:amanzhao56@gmail.com) [info@china-art.nl](mailto:info@china-art.nl)

**Attentie: Om fouten te voorkomen vult u het formulier in met blokletters s.v.p. Eén formulier per persoon**